

Uit "Het Goede Zaad" van 4 februari 1928

EEN GEDICHT VAN OUD ADE

Al is ons dorpje nog zoo klein
Toch zal er wel van alles zijn.
En nu zal 'k U eens laten lezen
wat voor een vak hier niet zal wezen.
Bij Van der Hulst vindt men een zaal
voor uitvoering, voor feest en maal.
Bakker Uljee is steeds bereid
het brood te bakken op z'n tijd.
De kapper heet Jan van der Wereld;
een lange baard is ook vervelend.
Van alles is te koop bij Van der Geest,
maar sigaretten nog het meest.
En van der Werf is de slager in de nood.
Hij slacht 'n dier, 't zij levend of 't zij dood.
En timmerlui: er zijn er twee.
Zij maken heel een huis of stee.
De man in 't schoenenvak is steeds present;
hij is er een die zijne klanten kent.
De rietdekker is altijd klaar
om een dak te maken zoo hier en daar.
De klompenboer verkoopt de klomp naar maat
en liefst die het best naar beide benen staat.
De kolenboer versjachert zwarte brand
en bruine turf is ook al bij de hand.
Dan woont er nog een melkboerin.
Die doet er heus geen water in.
Dan moet U dit nog even weten:
de kruideniers niet te vergeten.
En boeren zijn er ook nog ja
Ze zijn de glorie van Ouda.
Tenslotte en nog wel naast elkaar
kleermaker, schilder en metselaar.
En nu nog het allerlaatst besluit:
Oud-Ade gaat nog steeds vooruit.
En bij dit kleine en grote werk
staat nog een school met mooie kerk!!
G. S. van der Ploeg